

Krabbel Vooraf



Het eerste lustrum van de eeuw loopt al ten einde en meer en meer groeit het besef dat de tijd snel voorbij gaat.

Het afgelopen jaar is ook voor het bestuur van het Bewoners Overleg Kraayenstein voorbij gevlogen.

We hebben het gevoel dat we veel hebben kunnen doen, hoewel er altijd zaken zullen zijn die niet of niet direct opgelost kunnen worden.

Zaken waar we als wijk een standpunt over moeten innemen lijken toch moeilijker te liggen dan zo op het eerste gezicht wordt gedacht.

B.v. een vuur met oud en nieuw. Ondanks dat er van gemeentewege getracht wordt alle vuren te weren, als we er nu een enquête over zouden houden, weet ik zeker dat meer dan de helft van de wijkbewoners zegt: Laat maar, het is wel gezellig.

Maar op de vraag: "Wie betaalt de schade dan achteraf?", heeft niemand een antwoord. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor wat er in de wijk gebeurt, ook met de jaarwisseling. Gelukkig durven we die verantwoordelijkheid ook aan. Dit blijkt o.a uit de reacties die u op 10 december heeft geventileerd. Veiligheid voor mens en dier heeft altijd prioriteit.

Een beknopt verslag van de Workshop en certificering door burgemeester Deetman is ook opgenomen in de Krabbel.

Weet u nog wat 'de Stenen kamer' is?

De heer Valentin zal het uitleggen in deze Krabbel.

Voor het komende jaar staan er ook weer wat plannen in de steigers.

Uitbreiding van het bestuur van vijf naar zeven leden.

Het starten met het wijkveiligheidsplan en natuurlijk nieuw bloed in de Krabbel zien te krijgen. Het financieel haalbaar maken van het geplande wijkfeest is noodzakelijk.

(Woont er toevallig een filantroop in onze wijk, dan zou ik daar graag kennis mee maken).

Allen die suggesties hebben hoe we sponsors kunnen winnen zijn van harte welkom



Het is mijn wens voor deze kerst dat iedereen zich veilig zal voelen en omringd zal weten met warmte.

Namens het Bewoners Overleg Kraayenstein wens ik u allen een fijne kerst en een goed begin van het tweede lustrum.

Marian Waanders

Van de Wijkagent



Brief aan bewoners



Geachte mevrouw, meneer,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

De jaarwisseling staat weer voor de deur. De afgelopen jaren zijn op verschillende locaties in het stadsdeel Loosduinen vreugdevuren ontstoken. Hierdoor is steeds opnieuw schade aan het wegdek, de groenvoorzieningen en de trottoirs ontstaan.

Zoals u misschien weet is het niet toegestaan in de openbare ruimte vuur te ontsteken. Ook is het niet toegestaan brandbaar materiaal voor een vreugdevuur te verzamelen.

Personen die toch brandbaar materiaal verzamelen lopen het risico hiervoor door de politie te worden aangehouden en/of te worden geverbaliseerd.

U kunt ons behulpzaam zijn bij het tegengaan van het verzamelen van brandbaar materiaal door de poorten naar achterpaden, bergingen en kelderboxen af te sluiten.

Alle eventueel aangetroffen brandbare materialen zullen worden verwijderd. Voor uw informatie delen wij u verder mede dat, zoals gebruikelijk, het afsteken van vuurwerk alleen is toegestaan op 31 december 2005 tussen 10.00 en 1 januari 2006 tot 02.00 uur. Tegen het afsteken van vuurwerk, buiten deze tijden, zal worden opgetreden.

Namens, de woningcorporaties, de politie en alle betrokken gemeentelijke diensten doen wij een beroep op uw medewerking om de jaarwisseling 2005/2006 feestelijk en zonder schade te laten verlopen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u een goede en feestelijke jaarwisseling.

De politie Haaglanden



Madd Workshop op 10 december 2005

In het kader van de Madd vrijwilligersdagen (Madd betekent: Make a Difference Day) heeft de buurtpreventie in samenwerking met de stichting BOOG en de Politie Haaglanden op 10 december een workshop georganiseerd over het nieuw op te zetten wijkveiligheidsplan. Deze middag werd gebruikt om vrijwilligers te werven en te laten zien wat vrijwilligers doen bij de buurtpreventie.

Er is een aantal discussies gehouden en ook kon men heel direct aangeven waar men veranderingen wenste en hoe deze gerealiseerd zouden kunnen worden.

Tijdens deze workshop/bijeenkomst werd ook een aantal nieuwe leden door burgemeester W. Deetman gecertificeerd.

Dat buurtpreventie niet zomaar een losse kreet is in Kraayenstein moge duidelijk zijn. Dat ook de burgemeester het belangrijk vindt blijkt uit het feit dat hij op een geweldige manier weet uit te dragen waarom het zo belangrijk is voor Den Haag.

De burgemeester hield een toespraak waarin heel duidelijk werd dat alle cijfers ten aanzien van de criminaliteit aan het dalen zijn (25% in minder dan vijf jaar), maar dat het gevoel van onveiligheid nog steeds niet echt verdwenen is. Ouderen gaan 's avonds liever niet de deur uit en anderen lopen een straatje om als er drie of meer jongeren staan te praten. Buurtpreventieteams maken door hun zichtbare aanwezigheid dat gevoel van onveiligheid toch iets minder, kennen en gekend worden is het statement. De meeste leden van de buurtpreventie zijn ook redelijk bekend in en met de buurt.

Daarbij is het zo dat alle leden nu gecertificeerd zijn en dus allen kennis hebben van de huidige wet en regelgeving. Iedereen in de buurtpreventie weet wie de grote drie zijn en dat dan één van de grootste van die drie, (eigenlijk nummer 1) langs komt is toch heel bijzonder.

Buurtpreventie is ook bijzonder, het is op vrijwillige basis dat de leden, mannen en vrouwen, bereid zijn in hun spaarzame vrije tijd (soms zelfs 's nachts) een ronde te lopen door de wijk, een cursus te volgen en dan in samenwerking met de politie, de dienst stadsbeheer en overigen oplossingen te zoeken voor problemen.

De start van het wijkveiligheidsplan is goed geslaagd; veel mensen hebben aangegeven waar de knelpunten liggen en ook werd al direct een aantal oplossingen bedacht die haalbaar lijken te zijn.

Na de inventarisatie zal er een plan van aanpak moeten worden gemaakt, waarbij er ongetwijfeld weer een beroep zal worden gedaan op vrijwilligers en die hoeven geen lid te zijn van de buurtpreventie. Maar dat is van later zorg, vooralsnog kan geconstateerd worden dat wat dat betreft de middag volledig voldaan heeft aan het gestelde doel.

Het resultaat is tot nu toe twee aanmeldingen van nieuwe buurtpreventieleden en veel ideeën voor het wijkveiligheidsplan.

Met dank aan de coördinator van de buurtpreventie, de heer Niesen, de heer van Harten van Boog en de dames Tuurenhout en Wagenaar voor hun fantastische gastvrijheid kan er gezegd worden dat de middag goed geslaagd is.

Wilt u de toespraak van de heer Deetman lezen en foto's zien van de middag, neem dan een kijkje bij de buurtpreventie: www.Kraayensteinpreventie.nl.



Het ontstaan van de Kerstgroep

De kerststal zoals wij die kennen heeft zijn oorsprong bij Franciscus van Assisi (1181 – 1226). Deze monnik, die wij kennen van zijn liefde voor dieren, was helemaal vol van de verhalen rondom de geboorte van Christus. Hij trok zich het lot en de omstandigheden waarin Jezus is geboren erg aan en vertelde hier keer op keer over tegen eenieder die het maar wilde horen.

Omdat Franciscus vond dat zijn tijdgenoten weinig oog hadden voor de menselijke kant in het verhaal van de geboorte van Jezus, besloot hij het visueel te maken. Hij hoopte dat de mensen zo een voorbeeld aan Jezus zouden nemen en ook sober en nederig door het leven zouden gaan.

Franciscus liet in 1223 een stal bouwen middenin de bossen van Greccio. Hij zorgde ervoor dat er een os en een ezel kwamen en vroeg een boer uit het dorp om Jozef uit te beelden, een boerin zou voor Maria staan en hij legde een klein kind in een voerbak. Hij maakte iets wat we nu een levende kerststal noemen.

Kerstmis droeg hij daar de Heilige Mis op, het hele dorp kwam kijken en iedereen was diep onder de indruk. Het gevolg was dat de mensen meer en meer met kerst het geboorteverhaal op deze manier ook in huiselijke kring uitgebeeld wilden hebben. Ze sneden hun beeldjes van hout of ze boetseerden ze van klei en zo heeft de huidige kerststal vorm gekregen.

In de evangeliën wordt geen melding gemaakt van een os en een ezel. Zelfs niet van schapen. Die waren immers door de herders in het veld achtergelaten.

Toch moeten deze beesten langzaam aan een plaats hebben gekregen in de vroegchristelijke vertellingen. In een apocrief evangelie uit de 8e eeuw na Christus schrijft een zekere Mattheüs (dus niet de Bijbelse Mattheüs): 'Op de derde dag na de geboorte ver-



liet Maria de grot en ging een stal binnen. Daar legde zij het kind in de kribbe en de os en de ezel aanbaden Hem zonder ophouden. Zo werd vervuld wat de profeet had gezegd: 'Tussen twee dieren zult gij geopenbaard worden.'



Iedere dinsdag en donderdag kunt u gezellig koffie drinken in de 'De Wiekslag'. Ook kunt u informatie krijgen over de diverse activiteiten/cursussen die er gehouden worden.

Van 10:00 tot 12:00 uur zijn er bestuursleden van het Bewonersoverleg Kraayenstein aanwezig. U kunt bij hen terecht met uw vragen en/of opmerkingen over de wijk. U kunt ook bellen naar tel: 3910022 of u kunt mailen naar: bokraayenstein@zonnet.nl

**De Wiekslag is gesloten van 26 december 2005 tot en met 1 januari!
Maandag 2 januari 2006 zijn wij weer open !!!**

hannah Skin Improvement



BIO.DI.MARE Specialist in huidverbetering

De tijd stilzetten? **Dat kan!**
Met de bindweefselmassage van Hannah.
Dit in combinatie met Hannah producten.
Bel voor een gratis intake!



Trudi Taal

Karperdaal 109 . 2553 PC Den Haag
070-391 00 95 . 06-148 65 609

Lavendel



Praktijk voor voet en handverzorging.
Ook harsen benen en paraffinebad...
specialiste **DIABETICI**

Alles met moderne apparatuur en optimale hygiëne.

Vakkundige verzorging van uw voeten en tot slot een
ontspannende massage!!

Na de behandeling zult u zeggen ... Had ik dit maar eerder
gedaan.

Voor een afspraak kunt u bellen met:
Elly Vendel

Forellendaal 277 . 2553 JL Den Haag
070-397 29 06 of 06-417 09 817

S c h e i d e n ?



MEDIATION

harmonie in conflict

Mr. Jos W. van Vught
mediator

 070-30.61.083
jos@convenant.nu
www.convenant.nu

VOOR AL UW VERVOER



24-UURSSERVICE

HOFSTAD TAXI
CENTRALE DEN HAAG
3 4 6 . 2 6 . 2 6



REPRESENTATIEVE TAXIDIENSTEN

Autoverhuur met chauffeur . Chauffeursdiensten
Wagens tot 7 personen . Groepsvervoer . Limousinevervoer
Trouwauto's . Airportservice . Speciale taxi-abonnementen



www.hofstadtax.nl

Gekrabbel



Ik wens u een respectvolle Kerstmis

Klinkt dat afgezaagd? Dat gezeur over normen, waarden en respect is toch van alle tijden. Onze ouders en grootouders klaagden vroeger ook over verwildering van zeden, brutale jongelui en onveiligheid.

Jawel, maar we leven nu en ik heb zo het onbestemde, vervelende gevoel dat het allemaal wat achteruit gaat.

Ons dorpje is nog een oase van rust vergeleken met de grote boze buitenwereld. Maar ook in onze buurt en daar vlakbij heeft recentelijk zinloos geweld plaats gevonden.

Je kunt het zeker niet op de politie schuiven, want burens, ouders en kinderen, hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. In een anonieme wereld waar niemand meer op elkaar let, komt het asociale in de mens naar boven. Ik was al nooit zo'n voorstander van het anarchisme. Maar Nederland anno 2005 heeft zo langzamerhand anarchistische trekken. "Ik maak zelf wel uit wat er gebeurt" ligt een ieder in de mond bestorven.

Kraayenstein is natuurlijk niet echt een eilandje in deze wereld, al ligt het nog zo achteraf. Zelfs in Kraayenstein zie je oprukkende verloedering.

Vanmorgen liep ik van mijn huis via het winkelcentrum naar tram 2. Als je oplet, zie je het meteen. Een eigenlijk veel te grote auto voor zo'n wijkje rijdt met hoge snelheid de bocht om. Hallo meneer, dit is een WOONERF! Als een kind oversteekt is ie morsdood.

Voor het winkelcentrum staan twee jongens elkaar voor 'kankerlijer' uit te maken. Nou ja, 'uitmaken', het is eigenlijk hun gewone taalgebruik zo te horen. Niemand lijkt er van op te kijken. De mensen zijn het blijkbaar gewend of misschien durven ze er niets meer van te zeggen. Lijkt me geen goed voorbeeld voor de kleine kleuter die met zijn moeder iets voor ons loopt.

Bij de halte aangekomen staan er twee trams naast elkaar. Er zitten mensen in de ene tram en ik neem daar ook plaats. Het is koud en begint wat te regenen. Gelukkig, daar komt de tramchauffeur. Maar wat gebeurt er? Hij stapt zonder iets te zeggen in de lege tram en rijdt gewoon weg. Wat een service. Geen service dus.

Ik stop ermee want zo gaat het niet goed met me. Ik zit alleen maar negatief te doen. Toch moet u het me maar niet kwalijk nemen. Dat geintje met lijn 2 is me nu al een paar keer overkomen. En ik moet zegen: zo'n column lucht heerlijk op. Ik maak zelf wel uit wat ik doe. Daar heeft u helemaal niets mee te maken. Goed begrepen!

De Kraai





Wijndaelercentrum

BETROUWBARE ZORG BINNEN HANDBEREIK !

Services, welzijn en zorg

- * Zeker Thuis®abonnement: zekerheid, veiligheid, 24-uurs bereikbaarheid, voordeel, comfort
- * Zorg Thuis®: huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en begeleiding
- * Alarmering Thuis®: bij nood snel deskundige hulp
- * middag- en avondrestaurant: kwaliteitsmaaltijden in een gezellige ambiance
- * maaltijden: afhalen of bezorgen
- * Loosduins Informatie- en Advies Steunpunt: voor zorgbemiddeling, informatie, persoonlijk advies en gratis internetcorner
- * prikpunt huisartsenlaboratorium
- * prikpunt trombosedienst
- * incontinentiespreekuur
- * recreatieve en culturele activiteiten in een gevarieerd programma
- * fysio, fitness, drukpuntmassage, yoga
- * psychogeriatrische dagverzorging
- * wijkziekenboeg en kortdurende opname
- * humanistisch geestelijk raadswerk

Wonen met zorg

- * met een verzorgingshuisindicatie
- * zorg op maat
- * privacy staat voorop
- * alle 128 appartementen met balkon
- * belangstelling? Laat u informeren op de maandelijkse kijkmiddagen

***Voor snelle en professionele zorg:
Wijkserviceteam Wijndaelercentrum!***

070-325 22 20

wijkserviceteam@wijndaelercentrum.nl

Meer informatie? Kom gerust langs, bel of mail:

Catharina van Rennesstraat 8, 2551 GM, Den Haag

070 325 22 20

info@wijndaelercentrum.nl

www.wijndaelercentrum.nl

Wijndaelercentrum

**humanistisch centrum voor wonen, zorg en
welzijn**

Uit de brievenbus

De Grote Opruimactie



Het begint een goede traditie te worden: twee maal per jaar de wijk opruimen! Ook nu weer, afgelopen oktober, heeft een vijftiental vrijwilligers zich om 14 uur verzameld bij de Wiekslag om "grijpers" en vuilniszakken uitgedeeld te krijgen van leden van het bestuur van de Huurdersvereniging De Brinken, waarna wij allen op pad gingen.

Ieder een andere richting op en speuren naar papiertjes en andere zaken die niet op straat of in de struiken horen.

We kregen daar weer als gebruikelijk de hulp van de Gemeentereiniging bij, die met veeg- en vrachtwagentje assistentie verleende.

En dat was nodig ook, want een paar platen zachtboard, een motoronderdeel en een bankkussen stop je niet eventjes in een vuilniszak, daar heb je toch echt hulp bij nodig.

We hadden net een berg stenen, snoeppapiertjes en wat dies meer zij uit de struiken gehaald, toen we even later uit dezelfde struiken een paar kinderen moesten weghalen (die hebben we niet in de vuilniszak gedaan hoor!).

Jammer dat sommige ouders hun kinderen niet leren dat struiken en planten zijn om er naar te kijken en van te genieten en niet om er in te spelen en te klimmen.

Zij "zitten er niet zo mee" dat de zo leuk aangelegde plantenbakken plat worden getrapt en vernield!

Na anderhalf uur was het weer verzamelen, alle volle vuilniszakken werden in het vrachtwagentje van de Gemeente gegooid en wij, vrijwilligers, kregen allemaal een fles wijn.

De vrijwillige kinderen kregen een dikke reep chocola en vijf euro en dat hadden ze verdiend ook, want ze hebben net zo hard meegeholpen als de volwassenen.

Best leuk om de wijk schoon te maken/houden en deze keer hadden we er nog prachtig weer bij ook.

Begin volgend jaar zijn we weer present, bij leven en welzijn.



M. Zomer

Cursus 'Kennismaking met de Arabische wereld'

In Den Haag wordt deze winter een interessante cursus gegeven onder de titel 'Kennismaking met de Arabische wereld'. Voor wie interesse heeft in kunst, cultuur en samenleving van de Arabische wereld is deze cursus een must. De cursus is bovendien een aanrader voor iedereen die het leuk vindt zich in de koude donkere wintermaanden te laten meevoeren naar een wereld van woestijnen en oases, eeuwenoude steden en fraaie architectuur.



De Arabische wereld is de laatste jaren veel in het nieuws geweest en niet altijd in positieve zin. Toch bereikt ons weinig informatie over de bewoners van die wereld en hun rijke cultuur en geschiedenis. De cursus 'Kennismaking met de Arabische wereld' biedt zulke informatie aan de hand van aantrekkelijke en beeldrijke presentaties. In een ontspannen huiskamersfeer en onder het genot van een Arabisch hapje en drankje komen diverse onderwerpen aan bod. Zo gaat een van de acht lessen over de kunst en architectuur van eeuwenoude moskeeën in Syrië, Egypte en Marokko. In een andere les wordt ingegaan op de gebruiken, achtergronden en betekenis van de islamitische vastenmaand Ramadan en het bijbehorende Suikerfeest. Ook is er aandacht voor een meer politiek-maatschappelijk onderwerp als 'Arabische visies op

het Westen'. Zo wordt bijvoorbeeld ingegaan op de vraag wat kinderen in Arabische landen op school leren over Europa en de Verenigde Staten. De laatste les is gewijd aan de Arabische keuken, waarbij uiteraard ook het een en ander wordt geproefd. Deelnemers aan de cursus zijn te gast bij drs. Bram van der Zwan. Van der Zwan studeerde Theologie en Talen en Culturen van het Midden-Oosten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op het laatstgenoemde vakgebied studeerde hij in 2002 cum laude af. Voor studie en onderzoek verbleef en reisde hij totaal ruim een jaar in Egypte, Syrië, Jordanië en Marokko. De ervaringen die hij onderweg in de Arabische wereld opdeed vormen samen met een forse dosis vakkennis de basis voor deze interessante en boeiende cursus.

De cursus start half januari. De lessen vinden plaats in de Haagse Vruchtenbuurt op dinsdagmiddagen ongeveer eenmaal per twee weken. Voor meer informatie (ook over taalcursussen Arabisch):

Bram van der Zwan, tel.050-5790879 of www.arabworld.nl

Computers ook voor gehandicapten



Laatst liep ik in het Alphons Diepenbrockhof en zag daar een kamer vol computers, zomaar tussen de winkels in. Aan een grote tafel zaten meerdere gehandicapten te lunchen. Intrigerend omdat je verwacht dat dit soort activiteiten altijd ergens besloten zijn en niet direct zichtbaar. Een bijzondere manier van integreren volgens mij. Buiten hing een foldertje met de boodschap, dat ook al ben je nog zou gehandicapt je kunt leren om te gaan met een computer en de redenen waarom je dat dan zo doet. De computer biedt veel mogelijkheden: berichtjes versturen, informatie opvragen, kletsen met mensen op een zelfgekozen tijdstip, spelletjes doen, boodschappen doen, geldzaken regelen, enzovoort. Corresponderen en zelfs werken. Om gebruik te maken van de computer is het nodig om er vertrouwd mee te zijn of dit te leren. Cliënten met een handicap hebben hier vaak begeleiding bij nodig en kunnen gebruik maken van verschillende aanpassingen. Veel cliënten hebben vragen over het (leren) gebruiken van de computer en zouden als hobby of werk graag 'iets met de computer' willen doen. Daarom heeft Steinmetz drie PCenters opgezet in Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer en deze in het Diepenbrockhof is de Haagse.

Wat is een PCenter?

Bij een PCenter kun je terecht om op de computer te (leren) werken. Je kunt er bijvoorbeeld leren e-mailen, internetten, oefenen met tekstverwerken of boodschappen of spelletjes doen met de computer. Daarnaast kunt je er cursussen volgen of advies krijgen over aanpassingen om de computer te bedienen. Op termijn zal het PCenter ook mogelijkheden bieden om met de computer te werken, bijvoorbeeld het ontwerpen en vervaardigen van drukwerk of zorgdragen voor postverzending. Cliënten kunnen één of meerdere dagdelen of dagen per week naar het PCenter komen. Medewerkers zijn aanwezig die veel weten over computers en programma's en er is ADL-assistentie. Natuurlijk is het PCenter rolstoeltoegankelijk.

Meer informatie

Dit project kan mede tot stand komen door subsidie van de Provincie Zuid-Holland. De PCenters zijn nevenvestigingen van activiteitencentrum Vuurvogel.

Er zijn op dit moment PCenters in Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer:

Voor die mensen die geïnteresseerd zijn volgt hieronder het adres van Den Haag.

PCenter Den Haag

Alphons Diepenbrockhof 71(winkelcentrum Waldeck)

2551 KJ Den Haag

tel. (070) 404 279 90e-mail: pcenterdenhaag@steinmetz.nl

Wilt je meer weten dan kunt u ook mailen naar www.steinmetz.nl

ZORGKNOOPPUNT LOOSDUINEN

uw zorgcentrum op loopafstand in uw wijk.



Ouderen in de wijk Kraaijenstein kunnen op **loopafstand** gebruik maken van de zorg en servicediensten van Zorgknooppunt Loosduinen.

Hierbij valt te denken aan:

- * **zorg en hulp thuis**
- * **maaltijden** in het Zorgknooppunt of thuisbezorgd
- * deelnemen aan **recreatieve activiteiten**
- * gebruik maken van het **zorgabonnement** waarin u met korting van meerdere servicediensten gebruik kunt maken en opvang in noodsituaties
- * **Kortdurende opname** om bijv. te herstellen na ziekenhuisopname of als de zorg thuis even te zwaar is.



Stichting Saffier heeft meerdere locaties voor verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg. Voor al uw vragen is er een centraal servicebureau met het gratis telefoonnummer:

0800 - 7233437

tijdens kantooruren.

Wilt u rechtstreeks de locatie Zorgknooppunt Loosduinen benaderen, dan kunt u terecht tijdens de spreekuren van de manager externe zorg, Monica van Stiphout, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.30 - 10.00 uur. Tel.nr.: **8881888**.

Adres: Willem III-straat 36, 2552 BR Den Haag. Info@zkl-loosduinen.nl

The Growing Crows

een pagina door jongeren door jongeren



© Daviid 2005

De kerstvakantie komt er alweer aan en daarom lijkt het me een goed idee om een korte agenda voor de komende tijd op te stellen.

Voor de kinderen tot ongeveer 12 jaar is er in de kerstvakantie heel veel leuks te doen, waaronder deze dingen:

* Wintershow op 28, 29 en 30 december; * Minoes op 13, 14 en 15 januari; * Sprookjespotpourri op 5, 6 en 7 januari; deze drie allemaal in theater Pierrot (www.theaterpierrot.nl).

* Pippi Langkous op 3 en 4 januari; * Aap op 28 december. Deze twee kun je zien in de Koninklijke Schouwburg (www.ks.nl).

* Pietje Bell van 3 t/m 8 januari in het Lucent Danstheater (www.ldt.nl).

* Kindercabaret op 8 januari in theater Diligentia (www.theater-diligentia.nl).

Voor de wat ouderen onder ons is er ook wel genoeg te verzinnen, hier zijn wat voorbeelden:

* Jesus Christ Superstar van 25 t/m 27 december in Lucent Danstheater.

* Scrooge (A Christmas Carol) van 22 t/m 30 december in het Branoul (www.branoul.nl).

* Sjaak Bral Oudejaarsconferentie op 27 en 28 december in de Rijswijkse Schouwburg (www.rijswijksseschouwburg.nl) en op 31 december in Theater Diligentia.

* Wintervuurwerk op 25 december op de pier van Scheveningen.

* Dan ook dit jaar weer een aantal leuke films in de bioscoop.

En natuurlijk wordt er altijd wel wat leuks georganiseerd in de Tandem, zoals de spelletjesmiddagen op 23 en 27 december en 5 januari of de filmmiddag op 2 januari. (Voor meer info, zie de flyer die je op de basisschool krijgt, of haal hem op bij de Tandem zelf).

En buiten dit alles is er ook nog het kerstcircus in de stad (zie voor meer info: www.kerst-circus.nl).

Kijk binnenkort ook even op de site www.kraayenstein.info, want daar staat een evenementenagenda aan te komen.

Angy-C

Knallend Oud en Nieuw!



Bijna iedereen heeft wel eens vuurwerk afgestoken, ook al is het maar een sterretje. Vuurwerk werd gebruikt om de boze geesten in de lucht weg te jagen en zo het nieuwe jaar in te luiden. Vuurwerk is vaak erg mooi, maar kan ook erg irritant zijn.

Soms wordt het zelfs verkeerd gebruikt en raken personen die alleen maar toe kijken gewond.

We hebben daarom wat informatie gezocht over vuurwerk. Misschien interessant voor jou?

De informatie is afkomstig van <http://www.veiligheid.nl/>

We wensen je alvast een knallend Oud en Nieuw!

In gesprek met Koos Valentin over Madestein

Aangezien er weer heel erg veel verandert in Madestein met de bouw van de nieuwe luxe woonwijk, leek het wel interessant om wat meer over de geschiedenis van Madestein te weten te komen. Wie kun je dan beter vragen, dan de mensen van de Stichting Oud Loosduinen of wel het Loosduins Museum.

Wilt u zichzelf even voorstellen?

Mijn naam is Koos Valentin en ik ben medewerker van het Loosduins Museum. Onze doelstelling is het behoud en het bekend maken van de cultuur en de geschiedenis van Loosduinen. Hiertoe rekenen wij ook alles wat zich op de oude Loosduinse gronden bevindt. Daar moeten we zorg voor dragen. Het moet in stand blijven. Op deze gronden hadden wij een aanleiding om ons aan te melden als lid van het Beheerplatform voor Madestein. Dit Beheerplatform werd gevormd vanuit de gemeente Den Haag, de Dienst Stadsbeheer en bestaat uit mensen die belang hebben bij inspraak in de ontwikkeling van Madestein. In het Beheerplatform worden door de deelnemers de plannen besproken en de prioriteiten vastgesteld. Een onderwerp is het behoud van een aantal culturele en archeologische vondsten, zoals de "Stenen Kamer" en de Fruitmuur. Deze twee objecten verkeren namelijk in desolate toestand, en moeten nodig geconserveerd worden.

Door mijn belangstelling en liefde voor genealogie en archeologie, was ik de degene die vanuit de Stichting Oud Loosduinen het meest voor deelame aan het platform in aanmerking kwam.

Wat zijn de plannen voor Madestein?

In 1969 werd in de voormalige Zwarte polder en de Oostmadepolder een nieuw recreatiegebied ingericht, waarin de tuinbouw een plaats kreeg.

Nu anno 2005 is dit tuinbouwgebied opgeofferd, zijn de tuinderwoningen en de kassen verdwenen en ligt de bodem te wachten op kopers van een kavel, waarop dan een luxe villa kan worden gebouwd.

Om dit aantrekkelijker te maken, wordt het omliggende recreatiegebied Madestein op allerlei onderdelen verbeterd.

Een paar jaar terug, tijdens mijn interview met de Stadsarcheologe, hadden we het even over de "Stenen Kamer".

Kunt u iets over de geschiedenis van de "Stenen Kamer" vertellen?

Voor de realisering van nieuwe woonwijken Houtwijk en Kraayenstein moest voor de "verdreven" tuinders vervangende tuinbouwgronden worden gevonden. Deze werd 'gevonden' in de Madepolder, zuidwest van Loosduinen.

Dit weidegebied, behorend tot de buitenplaats/hofstede Madestein en de naastgelegen boerderijen Emiliehoeve en



Anniehoeve (genoemd naar de dochters van de toenmalige eigenaar), werd geschikt gemaakt voor glastuinbouw.

Tussen 1855 en 1969 werden de drie boerderijen door leden van de familie Vreugdenhil gepacht.

Eeuwen lang waren boerderij en gronden in het bezit van zogenaamde regentenfamilies.

Ook de laatste eigenaar van de hoeve Madestein had hier een eigen rijk ingerichte kamer; wanneer 'de heer' op bezoek kwam, werd hem door de boerin een rijkvoorzien dis opgediend.

De keuken was zo groot, dat de kinderen rondom de keukentafel hebben gefietst.

Na de sloop in 1973 begonnen leden van de A.W.N. (Archeologische Werkgroep Nederland) met onderzoek van de vrijkomende grond en fundamenten.

Er kwam een wirwar van muurresten te voorschijn. Tot grote verrassing vond men hiertussen een kelder van 4 tot 6 meter, waarvan de muren bestonden uit zogenaamde kloostermoppen. Onderzoek wees uit, dat deze dateerden uit de 13^e eeuw.

In die tijd waren stenen kostbaar materiaal en voorbehouden aan kerk en adel.

Mogelijk heeft dit kleine stenen bouwsel behoord tot het dichtbijgelegen klooster, waarvan de huidige Abdijkerk nog een overblijfsel is.

Weet u ook wat de toekomst van de stenen kamer is? Er was een paar jaar terug namelijk sprake

van, om de kamer op te knappen en er een middeleeuwse tuin van te maken. Weet u of dat nog door gaat?

In 2001 is er inderdaad sprake geweest van het opknappen van de stenen kamer, maar dat is in 2002 afgeketst in verband met gebrek aan geld. Nu in 2005 heeft de stadsarcheologe toegezegd, dat er een budget voor is en dat er binnen afzienbare tijd iets aan gedaan gaat worden.

Wat is de fruitmuur?

De fruitmuur is een oude muur waarachter vroeger de tuinders beschut hun fruit en fruitbomen kweekten.

Wilt u nog iets kwijt?

Het enige, dat ik nog kwijt wil is, dat er veel moeite en geld nodig zullen zijn, om beide stenen objecten voor de toekomst te bewaren.

Hier wil ik meneer Valentin van harte bedanken voor zijn medewerking en tijd voor dit gesprek. En hem en alle medewerkers van het Loosduins Museum fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toewensen.



Alice van Huijzen



“MIR” Dental Clinic

“Kiezen voor een stralend en gezond gebit”

Tandartspraktijk voor:

- **Algemene & cosmetische tandheelkunde (BLEKEN)**
- **Gebitssaneringen**
- **Totale gebitsrenovaties**
- **Endodontologie (wortelkanaalbehandeling)
en parodontologie (tandvleesbehandeling)**



Drs. A.A. Mir

Behandeling volgens afspraak
(aanneame voor zowel particulier - als ziekenfondsverzekerden)

Margaretha van Hennebergweg 25B (Loosduinen)
2552 BC Den Haag Tel: 070 - 440 00 35

Functie en Adreslijst

Voorzitter Bewonersoverleg Kraayenstein (B.O.K.)

M. Waanders, Tel.: 070-3974312, tevens lid Commissie Loosduinen en vice-voorzitter projectgroep Welzijn en Beheer

Secretaris

J.B. Niesen, Tel.: 070-3910022, tevens lid Commissie Loosduinen en lid projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer en coördinator Buurtpreventie

Penningmeester

C.G. Hendriks, Tel.: 070-3910022, tevens plv. lid projectgroep Welzijn en Beheer en plv. lid Commissie Loosduinen

Bestuursleden (B.O.K.)

T. Zee, Tel.: 070-3976928, tevens plv. lid projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer en plv. lid Commissie Loosduinen

A. van Huijzen, Tel.: 070-3910022

M. Hoogerdijk, Tel.: 070-3910022

Redactie 'KraaieKrabbels'

Yvonne Wagenaar Tel : 070-3978392

Marian Waanders Tel : 070-3974312

Alice van Huijzen Tel : 070-3972122 (tevens lay-out)

Evelien v. d. Werken Tel : 070-3978046

Angelique van Huijzen Tel : 070-3972122

E-mail: bokraayenstein@zonnet.nl

Politie Haaglanden: wijkagent Hans Jansen. Tel.: 0900-8844

Aaltje Noorderwierstraat 401, 2552 SH Den Haag

website: www2.politie.nl/haaglanden

Buurtpreventie: e-mail: kraayensteinpreventie@hetnet.nl

website: www.kraayensteinpreventie.nl

Stadsdeelkantoor

- | | |
|--|-------------------|
| · Citytech | tel.: 070-3197600 |
| gratis nummer | 0800-2489832 |
| · Handhavingsteam | tel.: 070-4401010 |
| · Sociale raadslieden | tel.: 070-3537900 |
| · Meldpunt sociale veiligheid | tel.: 070-3974646 |
| · Obstakellijn | tel.: 070-3593381 |
| · Gemeentelijk contactcentrum | tel.: 070-3533000 |
| e-mail: contactcentrum@dsb.denhaag.nl | |
| · Commissie Loosduinen | tel.: 070-3537945 |



**Wij wensen u Prettige Feestdagen en een Gelukkig
Nieuwjaar**

